

Nieuwsbrief 8

www.seezen.nl - 06-23655556 - september/oktober 2024

Wie in alle wezens zijn
eigen zelf en in zijn eigen
zelf alle wezens ziet,
verliest alle angst

-Upanishads-

Vakantie

Mijn man en ik zijn na 22 jaar weer samen op vakantie geweest. En wat hebben we genoten in Duitsland. We hebben twee steden gecombineerd met twee wandelgebieden. Het was iets om nooit meer te vergeten. Nu kan ik weer vol frisse energie al mijn lieve en fijne klanten begroeten. Ik hoop jullie weer snel te mogen zien.

Handen

Laatst zei iemand tegen mij: "Laura, wat mag jij onwijs blij zijn met jouw handen, ik ben best jaloers op je." Toen ik zei: "Nou, het voelt soms erg eenzaam hoor", schrok ze. Er is namelijk nog niemand die ik ben tegengekomen die hetzelfde kan. Het is geen Reiki, het is geen "gedoe", het zijn handen die geplaatst worden bij iemand anders en hun werk doen. Het valt een "normaal" mens ook niet uit te leggen. Wel leer ik om steeds meer in mijn eigen kracht te blijven, welke mening iemand ook heeft. Vaak komen de brutaalste meningen van mensen die helemaal niet op mijn tafel "durven", maar er wel vooraf al een oordeel over hebben. De mensen die mij goed genoeg kennen, weten dat ik zowel aards ben als met de bron kan communiceren. Ik denk dat beide ook nodig is, om het juiste te kunnen en mogen doen. Ook weet ik zeker dat je mensen niet kunt genezen, anders waren er geen ziekenhuizen, maar wel dat je verlichting kunt geven bij alles wat er bij iemand op zijn pad komt (mentaal en fysiek). Na meer dan vijfhonderd positieve levensverhalen, heb ik inmiddels mijn bevestiging gekregen. Ik hoop nog veel mensen te mogen ontmoeten. Ik ben ook erg dankbaar dat er steeds meer klanten hun tevredenheid bij SeeZen verspreiden. Samen maken we namelijk pas echt het verschil in deze maatschappij!

Nieuwsbrief 8

VAKANTIE

HANDEN

WALK OF LIFE

Walk of Life '24

Ieder jaar doe ik ook vrijwilligerswerk. Soms door een klant een jaar lang gratis te behandelen (dit is al 3 maal voorgekomen), dit jaar om mezelf aan te sluiten bij een prachtige organisatie Walk of Life.

Iedereen heeft baat bij mentale steun. Zeker nu steeds meer mensen rondlopen met een vol hoofd en last hebben van financiële zorgen, angsten, eenzaamheid of sombere gedachten. Toch krijgt lang niet iedereen de mentale steun waar we allemaal recht op hebben. Voor veel mensen is de juiste begeleider, coach, psycholoog of vaktherapeut soms onvindbaar of gewoon te duur. Daarom lopen de hulpverleners van Nederland nu hun kantoren uit en gaan naar buiten. Tijdens de Walk of Life, van 10 tot en met 13 oktober, wandelen ze om te beginnen elke dag in natuur in je buurt waar ze gratis een groep begeleiden en meewandelen. Ook daarna ontvangen deelnemers nog 1x per maand hulp en kunnen zij hun weg lokaal vervolgen in de regio. Zie www.walkoflife.nl.

Wil je meelopen in Dordrecht met mij om een paar ochtenden achter elkaar inzichten te krijgen over jezelf en te ervaren wat er allemaal mogelijk is, geef jezelf dan snel op via de site www.walkoflife.nl bij meewandelen. Geef dan wel aan dat je mij graag als coach wilt. Het kost je helemaal niets, enkel je tijd in de ochtenden op bovenstaande datums.

Weet jij iemand die heel graag hulp ontvangt maar het niet kan betalen, wil je het dan aub verspreiden? Of wil je zelf graag meedoen. dat lijkt me super leuk! Ik zou dolgraag een groepje begeleiden maar dat kan enkel met aanmeldingen. Laten we elkaar helpen door het te verspreiden!



Een bericht van Laura



Inmiddels bestaat SeeZen alweer acht jaar (bij nieuwsbrief nummer acht), en wat gaat het ongelooflijk goed. Voor de vaste klanten is er een leuke attentie in september en oktober. Steeds meer mond-tot-mond reclame komt tot stand (daarbij ontvangt de klant die het verspreid per keer vijf euro korting, zo helpen we elkaar een beetje). Op dit moment is er nog geen wachtlijst dus klanten kunnen direct bij SeeZen starten, en dat is erg fijn zodat je geen tien maanden op een wachtlijst komt te staan. Dit komt omdat ik wat extra dagen open heb gezet, waardoor er voor iedereen wat meer ruimte komt. Ik hoop weer veel mooie verbindingen aan te gaan zodat iedereen weer tevreden naar huis gaat.